



1986

İNSAN HAKLARI BÜLTENİ

ÖZEL SAYI ▲ HAZİRAN 1995 ▲ 1000 TL

KAYIPLARA SON SORUMLULAR YARGILANSIN!

Her zamanki gibi bir sabahı. Evlerinden çıktılar. Analarına, babalarına, eşlerine ya da çocuklarına ne daha fazla sarıldılar, ne de daha uzun baktılar. Bir daha geri dönmediler! Yakınları, insan hakları örgütleri -onları aramakla yükümlü olan yetkililer- hariç, pek çok insan onları her yerde aradı. Her yere başvuruldu. Kime başvurulsa "yapabileceği bir şey olmadığını" söyledi. Şanslı olanlarının, bir gün işkence edilmiş acılı bedenleri ya orman kenarlarında ya da karaya vuran suların dövdüğü kayalıklarda bulundu. Çoğunun nerede olduğu anlaşılmadı. Adları Hasandı, Ayşeydi, Berivandı, Emilio, Pablo, Andreas ya da Farozdu. Sonra hepsinin KAYIP oldu.

Çoğumuz bu olup biteni çok kanallı televizyonumuzdaki gerilim filmlerinden biriymişcesine izledik. Bir farkı vardı, filmlerdeki gibi onların çektikleri acıları hissetmedik, onları kaçıran kötü adamlara lanet etmedik, onları kurtarmaya çalışmadık. Böyle bir film belki uykularımızı kaçırırdı. Fakat biz henüz bizlerden çok uzak olduğunu sandığımız bu dehşetli gerçeği görmezden gelerek sıcak yataklarımızda uyumayı tercih ettik. Sıranın bize gelmeyeceğine kendimizi inandırdık. Ya da insan olduğumuzu hatırlamak istemedik. İnsanlığımızın, sıranın bize gelmesine gerek kalmadan "HAYIR" dedirteceğini bildik.

Kim bu kaybedilenler? Gazeteciler, doktorlar, avukatlar, sendikacılar, öğrenciler, insan hakları savunucuları, sosyalistler, Özel savaşın yürütüldüğü, insanlık onurunun hiçe sayıldığı topraklarda yaşayan Kürtler. Tek ortak yanları kaybolmaları değil, aynı zamanda **POLİTİK MUHALİF** olmaları. Defalarca gözaltına alınmaları ve polis tarafından ölümlerle tehdit edilmeleri. Çoğu resmi olmayan bir şekilde gözaltına alındı. Gözaltında onları görenlerin tanıklıkları kabul edilmedi. Bakanlar "polis bunları gözaltına almadık diyorsa yapabileceğimiz birşey yok" diyerek inanılmaz bir sorumsuzluk gösterdiler. Çoğu için soruşturma açılmadı. "Bizim haberimiz olmadan burada kuş uçmaz" diyenler, güvercin beyazını kırmızıya döndürdüler.

Hiç düşündünüz mü, KAYIP. Bu kelimenin çok yakınımızdaki bir İNSAN'ı anlattığını, düşünmediyseniz düşünmeye çalışın göreceksiniz ki o artık bir kelime değil. Sizi yakan bir kor alevidir. Yanarsınız... yanarsınız... yanarsınız...

İçinizdeki yangını sokağa taşıyan. "**KAYIPLARA SON**" sizin de dudaklarınızdan dökülen bir slogan, elinizden duvara yapışan bir afişin mesajı olsun. Kayıplar olmasın diyen insan hakları savunucularının uzun yürüyüşünde bir insan olarak yerinizi alın. Belki o zaman uykularımızın kabuslarla bölünmediği bir ülkede yaşama şansınız olabilir.

Sayıları 400'e ulaşmış kayıplar karşısında TBMM suskunluğu tercih ediyor. Asli fonksiyonlarından biri olan, siyasi denetim mekanizmasını harekete geçirmek yerine, ya suçluları yüreklendiriyorlar, ya da acizliklerini ifade ediyorlar. Ve her geçen gün daha fazla kan akıyor anaların gözyaşları durmuyor, kuruyor.

Görev şimdi senin, benim, insanım diyen herkesin. Biz insan hakları savunucuları olarak demokratik bir ülkede kimsenin kaybedilemeyeceğini söylüyoruz, bir hukuk devletinde suçluların açığa çıkarılması için gerekli tüm mekanizmaların harekete geçirilerek yargılanacaklarına inanıyoruz. Fakat bugün bunların hiçbiri yapılmamaktadır. Bunun için görev senin, benim. Artık yeter diyelim. İnsan Hakları Derneği'nin başlattığı KAYIPLARA SON! SORUMLULAR YARGILANSIN! kampanyasını destekleyelim. Sıra sana, bana gelmeden insanlık görevimizi yerine getirelim.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

KAYIPLARA SON



İNSAN HAKLARI BÜLTENİ

IHD Adına Sahibi: Akın BİRDAL ● Sorumlu Yazışları Müdürü: Hüsnü ÖNDÜL ● Genel Yayın Yönetmeni: Erol ANAR
● Yayın Kurulu: Hüsnü ÖNDÜL, Ercan KANAR, Erol ANAR, Ümit ERKOL, Avni KALKAN, Ragıp ZARAKOLU, Yaşar
ERTAŞ, Nazmi GÜR, E.Ali TÜRKMEN

Adres: Yüksel Caddesi No: 29/13 Yenişehir-Ankara Tel: 432 09 57 Fax: 425 95 47